

Zaterdag 27 november 2021

Beste mensen,

Onze oudste zoon heeft een blauwe maandag op Judo gezeten. Zijn talenten lagen elders, laten we het daar maar op houden... Misschien ontbrak het ook aan de juiste ouderlijke ondersteuning, want erg enthousiast over die sportkeuze was ik niet. Ik hou niet zo van vechtsporten.

Maar ik heb geleerd dat dat een vooroordeel is. Judo is geen vechtsport, maar een zelfverdedigingskunst. Bij Judo is het juist belangrijk te reageren op de ander, mee te bewegen in plaats van je krampachtig te verzetten, om vervolgens met de juiste techniek terug te slaan. (Ik hoop dat ik het goed zeg).

De Judo-beeldspraak past wat mij betreft bij de huidige situatie in de coronaperiode, waar we nu al 20 maanden mee moeten leven. We bewegen mee, we worden gedwongen om steeds weer te reageren, onze tactiek aan te passen. Maar alleen zo blijven we op de been.

Het besluit om de QR-code te hanteren bij toegang tot de kerkdienst, is zo'n manier van meebewegen. Het is weloverwogen door de kerkenraad genomen. Omdat het de mogelijkheid biedt meer mensen in de kerk te ontvangen en zorgt dat mensen zich veilig kunnen voelen. De kans om besmet te raken of het virus door te geven wordt daarmee aanzienlijk verkleind. Natuurlijk zijn er wat dat betreft geen garanties te geven. In ieder geval was het door deze maatregel mogelijk om de afgelopen zondag met de gedachtenisdienst zoveel gasten te ontvangen.

Tegelijk hebben we gezien dat de kerkdienst digitaal veel is bekeken. Voor velen is dat een prima alternatief, zeker in deze onzekere tijden.

Inmiddels zijn de maatregelen aangescherpt.

Het betekent dat we opnieuw rekening moeten houden met de 1,5 meter en dat mondkapjes verplicht zijn bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Naast natuurlijk de basisregels, dat je thuis blijft bij klachten.

Vanaf volgende week zullen we weer vragen om u van te voren aan te melden. Dat kan bij de [scriba Marianne Veenema](#).

Ook de Kliederkerk die op zondag 12 december stond gepland, hebben we in goed overleg afgeblazen. We hopen dat we dat later in het voorjaar kunnen organiseren.

En hoe het met de a.s. vieringen in de Kerstperiode zal gaan, is nu nog hoogst onzeker.

Hoe dan ook, om de beeldspraak van de Judo weer op te halen: krampachtig in de vechtstand staan, dat is vermoeiend en werkt misschien tegen je. Voorzichtig meebewegen en op die manier overeind blijven en op den duur overwinnen, is wellicht een betere techniek.... ? (Ik zeg het ook tegen mijzelf 😊)

Morgen vieren we de eerste zondag van de Advent. Tijd van verwachting, van hoop en van uitzien naar het licht. Laten we dat ook vooral op die manier beleven.

In de viering ontvangen we Rosio Lopez uit Chili. Zij is één van de drijvende krachten achter het project Kansen voor Kinderen, waarmee wij via Plaats de Wereld verbonden

zijn. Zij deelt met ons haar boodschap van hoop, die haar bij haar werk en in haar leven houvast biedt.

In de komende weken wordt door Kerk in Actie aandacht besteed aan vluchtelingenkinderen in Griekenland. Een jaar geleden hielden we in de Advent een stiltewake, toen ook al om daar aandacht voor te vragen. Op mijn FB-pagina (dsBertAltena) staat een digitale collectebus, maar je kunt ook via [deze link](#) (alles anoniem!) een gift geven. Of later via één van de diaconale collecten in de kerk.

Op de website van Kerk in Actie staat een gedicht van Ria Borkent, waarvan ik hier de eerste drie strofen doorgeef (de hele tekst [vind je hier](#)):

*In de straten zoek ik je gestalte.  
Op het plein scan ik gezichten een voor een,  
Ik herken je, ben je daar toevallig?  
Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.*

*Ergens tussen rampgebied en oorlog,  
ergens onderweg - ineens was ik je kwijt.  
Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,  
met miljoenen mensen eenzaam wereldwijd.*

*Ik steek m'n licht op bij de hulpverleners,  
engelen zijn zij  
die lichtjes in zich dragen. Stille hoop voor mij.*

Ik hoop dat we voor elkaar en voor wie dat wereldwijd nodig heeft, engelen zijn die elkaar het licht brengen.

Blijf gezond, houd goede moed en voor iedereen, gezegende zondag

met vriendelijke groet,

Bert Altena